

Wie vaart er mee op het schip Laurensius?

Een kopje koffie (met suiker!) met Huge

Door Noortje Luning

Deze groene superheld kun je geregeld aantreffen in buurtbistrot Laurensius. Hij is geen werknemer, maar hij is ook niet zomaar een gast - hoe kunnen we Huge dan wel noemen? Wat doet hij bij Laurensius, en waarom? Om daarachter te komen, schoof ik bij Huge aan tafel.

Als Huge niet gezellig aan de praat is met gasten en medewerkers, zit hij rustig aan zijn krantje met koffie. Als je hem ook aan zijn tafeltje niet kan vinden, dan is hij vast bezig met allerlei klusjes in en rond de buurtbistrot. Hij verzorgt de buitenplanten die bij Laurensius horen, hij brengt taarten weg als Laurens daar geen tijd voor heeft, en als er een evenement plaatsvindt in de wijk, ontwerpt hij de posters en flyers. Zo maakt hij binnenkort bijvoorbeeld de poster van Winter in de Wijk, dat op zondagmiddag 16 december plaatsvindt. Al een hele lijst, maar dit is nog lang niet alles. “Waarom doe je dat allemaal?” vraag ik Huge. “Ja, wat moet ik anders?!” buldert Huge.



Zonder gekheid: Huge is nu een drukbezet man, maar er was een tijd dat hij weinig om handen had en minder goed in zijn vel zat. Dat veranderde vanaf het moment dat hij een bericht zag staan in de Havenloods over een nieuw geopende zaak in de Saftlevenstraat. Het balletje begon te rollen. Laurensius is praktisch om de hoek van waar Huge woont, en dus ging hij er eens langs. En nog eens, en nog eens, nog eens...

→ Lees op de volgende bladzijde verder →

Voor Huge betekende Laurensius weer wat zin en structuur in zijn leven. Leuke mensen om een praatje mee te maken, altijd wel iets te doen, en het belangrijkste: de warmte waarmee Laurens en Sarah hun gasten ontvangen en de betrokkenheid die daaruit spreekt. “Met naastenliefde en een groot hart, niet oordelen over andere mensen... iedereen is welkom.” Zo begon Laurensius steeds meer als familie te voelen voor Huge. Al snel ontpopte Huge zich tot manusje van alles. Niet alleen bij Laurensius, maar ook bij buurtevenementen zoals de groenplandag steekt Huge de handen uit de mouwen. Het is gezelliger op straat nu burens elkaar beter kennen doordat ze een plek hebben waar ze elkaar ontmoeten.

Laurens stelt zich de buurtbistrot voor als een schip waarop je een tijdje op mee kan varen, waar je je voor inzet, en uiteindelijk rijker vanaf komt. Huge herkent zich in dit beeld: “Ik ben blij dat ik aan boord van dit schip mocht stappen.” Het is een schip waarop iedereen mee mag praten en mee mag doen. Huge: “het leuke is dat je het gevoel hebt dat het van jou is, dat je een klein beetje mede-eigenaar bent. We zijn er allemaal deel van.”

November 2018